

Gud er den samme i dag

- som da Noah byggede Arken.

1. Mosebog k 6 v 14

“Lav en ark af gofer-træ; du skal indrette den med rum, og du skal tjære den indvendig og udvendig.”

Gud bad Noah (navnet betyder at bringe til ro (trøst)) om at bygge en ark, Noahs ark.

Gud viste mig i et syn, at Arken er et symbol for kirken. Arken / kirken skal bygges helt efter Guds billede. Gud gav nøje instrukser herpå.

Efeserbrevet 5 v. 27

...” for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri”

Matt 28 v 19

“Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befaleet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”.

Gud viste mig, at det er hans plan om alle nationers frelse.

1. Mosebog k 6 v 19

“Af alle levende væsener skal du bringe ét par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig; de skal være han og hun. “

Gud viste mig her, at de levende væsener, kaldes ind parvis og at det er et symbol på nationernes bevarelse.

1. Mosebog k 2 v 15 - 17

“Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling: »Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser af det, skal du dø!”

Gud elsker mennesker. Han gav os kun et forbud, døm ikke hvad der er godt og ondt.

Guds plan vil lykkes og det efter Hans forordning. Derfor kan vi mennesker ikke, i egen forstand, dømme ud fra hvad der sker. Kun Gud selv har dommen.

Åbenbaringen k 2 v 11

“Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, skal ikke skades af den anden død”

Kirken bygges kun efter Guds forordning under Helligåndens vejledning.

Kirken baner, i lydighed mod Guds forordning, vejen for Jesus 2. komme.