

# Herrens trofasthed mod pagten (Esajas 55)

Hvis vi ser på dette kapitel med tanke på, at Gud sendte Jesus for at frelse verden, vidner det om Guds trofasthed mod Hans folk. Vers 5 vidner om, at det ikke kun er Guds folk, men også et folk som ikke er kendt for Ham - hedningene. Jesus kom for at frelse verden, hele verden.

**Kom, alle I, der tørster, kom og få vand! Kom, I, der ingen penge har! Køb korn, og spis! Kom og køb korn uden penge, vin og mælk uden betaling!**

Her ser vi hvordan Gud kalder folk, som ikke ejer så meget i verden, at komme til Jesus.

**Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød, jeres løn for noget, der ikke mætter? Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede retter.**

Her bliver vi formanet: Hvorfor tager vi ord til os, som ikke giver os liv? Hvorfor tager vi ikke imod Jesus Kristus, som er det brød fra Gud, der giver liv? Hvorfor tror vi, at det, som er i verden, kan mætte os? – men aldrig gør det.

*For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham: »Herre, giv os altid det brød!« Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.« (John. 6; 33-35)*

Jesus er livet, Jesus er Ordet og Han gør os levende ved Hans ord.

**Vend øret til mig, og kom, hør på mig, så skal I leve! Jeg vil slutte en evig pagt med jer, opfylde de urokkelige løfter til David; jeg gjorde ham til et vidne for folkene, til fyrste og hersker over folkene.**

Løftet til David er løftet om kød og blod, som skal sidde på tronen - være konge over Guds folk.

*Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. (2. Sam. 7;12)*

Profeten taler om vores Herre, Jesus Kristus, som Gud oprejste fra de døde og satte ved sin højre hånd, som Han har gjort til konge over sit folk.

**Du skal kalde på et folk, du ikke kender, et folk, der ikke kender dig, kommer løbende til dig, for Herren din Guds skyld, Israels Hellige gør dig herlig.**

Et folk som Jesus ikke kender, skal komme løbende til Ham, hedningene kommer løbende til Kristus – Paulus tjeneste handler netop om dette.

**Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed, tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse.**

Dem uden tro bliver troende og forlader den vej de ellers gik på, de vender om til Herren, bliver mødt med barmhjertighed og Jesus leder dem tilbage til Gud, hvor der er tilgivelse.

*Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: »Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.« Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde: »Han er gået ind som gæst hos en syndig mand.« Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: »Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.« (Luk. 19;5-8)*

**For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren; for så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer.**

Gud sendte en frelser til sit folk, og det viser Hans trofasthed. At folket ikke tog imod Ham, viser deres oprør.

*Foragtet og opgivet af mennesker,  
en lidelsernes mand, kendt med sygdom,  
én, man skjuler ansigtet for,  
foragtet, vi regnede ham ikke for noget. (Es. 53;3)*

Guds planer er ikke som vores, Han gav os Hans Ord, Jesus Kristus, som er den, der frelser os. Gud er trofast mod sin pagt og Hans pagt er Jesus Kristus - givet til os.

**For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde.**

Jesus blev sendt for at frelse verden, hvert et skridt Han tog, tog Han for at fuldføre Guds plan. Han åbnede ikke sin mund, fordi det var Guds vilje. Han kunne have forsvaret sig selv, men Han tav.

*Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund;  
som et lam, der føres til slagting, som et får, der er stumt, mens det klippes,  
åbnede han ikke sin mund. (Es. 53;7)*

Israelitterne havde bedt om frelse fra de pinsler, de stod i. Gud sendte dem en frelser, som frelste dem fra verden; men ikke kun det, Han gav dem også evigt liv.

*Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår (Ef. 3;20)*

Da Jesus er Ordet, er det Ordet som døde og blev rejst op – Gud til ære – hvilket betyder, at det står fast. Hans Ord er levende, fordi Jesus er levende. Jesus bar ethvert ord i sig, ethvert af Guds ord står fast, fordi det er i Kristus og Han er blevet rejst op. Ordet har sejret over Satan og over døden – det betyder, at sejren er i ordet og ordet er i Kristus og Kristus er i ordet. Har vi Ordet, har vi Kristus. Jesus kom for at gøre Guds vilje og at udføre Hans ærinde.

**I glæde skal I drage ud, og i fred skal I føres af sted. Bjerge og høje bryder ud i jubel foran jer, alle markens træer klapper i hænderne. I stedet for tjørnekrat vokser enebær op, myrter i stedet for nælder. Det skal blive til ry for Herren, et evigt minde, der ikke slettes.**

På grund af Ordet, på grund af Kristus kan vi drage ud. Det giver glæden i Kristus og freden i Ham, som bliver beskrevet her. Hvordan Guds ord i vore hjerter vil fjerne enhver forhindring – hvordan sorg bliver til glæde, nedtur bliver optur.

*Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. (Kol. 1;13)*

For når vi har Ham, har vi alt.

I stedet for tjørnekrat og nælder, vokser enebær og myrter. Har I tænkt over, hvad det betyder? Tjørnekrat er uigennemtrængelig og nælder kan man gå igennem; men ikke uden smerte. Enebær bliver brugt som optændingsbrænde og er grønne året rundt. Myrter er et lille vinter grønt træ med hvide og gule blomster. De trives, selv når naturen strider imod dem. Glæden og freden i Kristus, i Hans ord, vil bevare os i en verden styret af Satan.

Det vi læser om hos profeterne, det ser vi ske i det nye testamente. Det vidner om, at Gud er trofast – Han vil gøre dét, Han siger. Han lovede en frelser og Han sendte en frelser, som ikke kun frelser fra denne verdens ondskab og pinsler; men også fra ondskaben i os selv og samtidigt giver os evigt liv, et liv sammen med Ham.

Vi kan sætte vores lid til Kristus, Han sørger for, at Guds ord bliver udført og gør sin gerning, for Han er selv ordet. Jesu Kristi opgave er at se til og sørge for, at Guds vilje – og derved Hans ord – sker fyldest. Derfor er Han selv Ordet!