

# Jeg er vintræet, I er grenene

Da Jesus efter sin død bliver rejst op, bliver vi gjort retfærdige. Vi blev rensset og vi blev rene. Efterfølgende sker der noget helt fantastisk: Vi får Jesu liv i os!

Gud har sat os i Kristus! Jeg har i mange år troet, at jeg skulle gøre noget, for at blive i Kristus, men det er Gud, der har sat os i Kristus. Det er Guds gerning, at vi er sat i Kristus - ikke vores gerning eller en belønning for gode gerninger.

Jesus siger i John. 15,5:

*Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.*

Vi kan slet intet gøre, hvis vi ikke er i Kristus – men Gud ske tak og lov at Gud har sat os i Kristus. Og hvad betyder det? Det betyder, at Han lever i os, at da Han var på korset, satte Gud os i Ham og vi blev korsfæstet sammen med Ham. Da Han døde, døde vi sammen med Ham, da Han opstod, opstod vi sammen med Ham. Og vi fik Hans liv, derfor siger Paulus: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Kristus lever i dig - ved troen.

Og det er ved den tro, som Gud har givet dig. Det handler ikke om, at vi tager en beslutning om at tro - Gud har givet os troen! Ligesom Han har sat dig i Kristus, har Han givet dig troen på Hans Søn. Det er ikke en hvilken som helst tro, det er Jesu Kristi tro, som vi har fået, for Kristus er i os. Det betyder, at vi ikke kan tage æren for vores tro, da det er ikke vores tro; men Kristi tro.

Vi kan kigge lidt på dåben: Da jeg blev kristen, gik der 3-4 år, før jeg blev døbt. Årsagen var, at jeg ikke ville gøre det bare fordi, alle andre gjorde det. Jeg kan se, når jeg kigger tilbage, at mit liv begyndte at forandre sig, efter jeg blev døbt.

Jeg har troet, at dåben var en bekræftelse af vores tro, altså at vi bekender vores tro på Kristus ved dåben. Men det er ikke vores gerning, der sker ved dåben, det er Guds gerning, der sker. For det første så dør vi med Kristus og vi genopstår med ham, vi bliver rensset. Dét er Guds gerning og når vi genopstår, genopstår vi med Jesu liv i os. Vi kan ikke gøre noget for at modtage Jesu liv i os, det er Guds gerning i os. Derfor er dåben så vigtig, fordi Gud skaber noget nyt i os: Jesu liv - efter vi er blevet rensset. Det er altså ved dåben, at det gamle bliver lagt ned og noget nyt er blevet til. Derfor siger Paulus, at ved Jesu død på korset

blev hedninge og jøder forenet og et nyt menneske blev skabt, fordi både jøder og grækere har fået Jesu liv i sig. Jesus lever i os.

Dåben er altså Guds gerning, Gud gør et værk i det menneske, der bliver døbt. Og det er en stor gerning Han gør, for uden Kristus kan vi slet intet gøre. Det betyder, at al lov - dvs. ethvert krav som Gud stiller os i biblen - opfylder Kristus i os. Han er troen i os, det er Hans tro og derfor kan vi ikke være stolte af vores tro. Har vi tillid til Gud, så er det Jesu Kristi tillid til Gud - vi har intet at være stolte af.

Formår vi at være lydige overfor Gud? F.eks. står vi overfor en flytning og vi kender Guds vilje, men det ser umuligt ud og mit kød skriger, min bøn her i dag var: Jesus, Du må være lydigheden i mig, Du må være tålmodigheden i mig, så jeg formår at vente på Gud.

Formår vi at holde ud og være lydige overfor Gud, så er det kun pga, at Kristus er lydigheden i os, at Han er troen i os. Vi har intet at være stolte af, for intet kan vi gøre skilt fra Kristus. Han er kærligheden i os, så formår vi at elske mennesker, som Han elskede mennesker, så er det ikke vores gerninger, men Hans liv i os. Derfor siger Paulus at vi ikke lever mere selv, men at Kristus lever i os. For det er Hans tro, Hans tillid til Gud, Hans lydighed, Hans kærlighed. Det har intet med os at gøre og vi kan være stolte af intet.

*Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. (John. 15,5)*

Vi har fået det hele af Gud, Han har sat os i Kristus. Han har givet Jesu Kristi liv i os og hvorfor bærer vi meget frugt, når vi ikke er skilt fra Ham? – fordi det er Hans liv. Det er kun Hans liv i os, der kan bære frugt. Vi har intet at være stolte af, for det er Gud, der har sat os i Kristus og Ham der har givet os Kristi liv i os. Så ser vi, at vi bærer meget frugt, er det pga. Kristus, fordi vi har Hans liv i os. Det har intet med os at gøre – det er Hans tro, Hans lydighed,

Hans kærlighed, det er ikke vores. Vi kan være stolte af intet andet end Jesu Kristi kors. Vi kan prise Ham, at Han sendte Jesus til at dø for vores skyld, at Han har sat os i Kristus, at Han har givet os Kristi liv i os, at Han sammen med Kristus oprejste os fra de døde. Det er det, Han har kaldet os til: at få Jesu Kristi liv i os. Halleluja!

Amen.

