

# Profetier for Danmark – 2025

## Et omskifteligt år venter

Der kommer et regeringsskifte. Dét til det gode for de, der stoler på Mig.

Vejret ændrer sig. Det bliver varmt og fugtigt. Varmegraderne kommer højt op i år; men fortvivl ej, Jeg har Danmark under Min beskyttelse. Se ej klimaet som en afgud, hold jeres fokus på Mig.

Der kommer kraftige prisstigninger; men husk, at Jeg er jeres forsøger.

For de troende i landet, vil jeg udråbe et jubel-år. Jeg vil rejse Mit folk op, de som står fast på Mit ord og de som forkynder Min nåde og barmhjertighed.

Jeg vil give lægedom til de syge, penge til de fattige og hjælp til de nødstedte.

Jeg vil udgyde Min Ånd over Mit folk og de skal vidne om Mig med en kraft, som ikke er set tidligere.

Tegn, undere og mirakler vil følge Mit folk - de som stoler på Mig.

Jeg vil skille bukkene fra fårene. Jeg vil sætte de religiøse ledere på stand by. De skal lære Min kærlighed at kende, før jeg slipper dem fri igen.

Jeg vil lukke de falske forkyndere ned og rejse dem op, der forkynder det glade budskab og som giver håb til de håbløse.

Jeg vil vende tingene på hovedet. De små vil blive de store og de store vil blive de små. Mit folk ved, hvad Jeg mener.

Der vil komme økonomisk vækst blandt Mit folk. Husk, hvor pengene kommer fra!

Der kommer trusler udefra, lande rundt om jer rasler med sablerne; men frygt ej, Min hånd er over jeres land.

Sæt jeres lid til Mig, Mit folk. Et jubel-år venter forude. Frygt intet: er Jeg for jer, vil intet være imod jer.

Lad jer fylde med Helligånden, lad Helligånden tage over og lede jer på rette vej for Mit navns skyld.

## **Verden**

Verden vil ryste, men endnu bliver meget baseret på tomme trusler. Min dag er endnu ikke at se. Dog vil der komme kiv og splid mellem landene. Ledere vil rejse sig i magtfulde positioner og enhver vil kræve deres.

Krigen mellem Rusland og Ukraine vil stoppe pludseligt. Ingen kan erklære sig for sejrherre. Der vil vente et stort genopbygningsarbejde forude for begge lande.

Rusland vil tabe terræn. Der vil komme en økonomisk krise og regimet vil blive væltet. Et stort opgør venter forude.

NATO vil vokse og landene vil stå sammen imod stormagterne, som vil vise sig intimiderende.

USA står foran et fald, det vil ske fra Min hånd. Jeg vil fjerne Trump fra magten, dét endnu før den kommer rigtigt i gang. Det er Mig, der ind sætter og afsætter. Der vil opstå splid og folk vil kæmpe mod folk. Verden vil se undrende til.

Der vil ske lederskifte rundt omkring, det er allerede i gang. Det kommer fra Min hånd. Men intet er endnu slut. Magtsyge vil tage over, men endnu holder Min hånd det store opgør tilbage.

En tid endnu vil Jeg give verden tid til at overgive sig til Mig, at de kan blive frelst og komme under Min nåde. En tid endnu vil Jeg holde hånden under jeres jord. En tid endnu.

Profeti givet til  
Tamarra  
31.12.24