

Profetier for Danmark – maj 2024

Danmark, I står i en brydnings tid. Gode ting vil ske og forfærdelige ting vil ske.

Jeres tryghed vil forsvinde. I det verdslige vil al forudsigelighed forsvinde. I vil ej kende dagen i morgen.

I lever for jer selv - hver og en. Ondskaben har taget over. Det er de kolde hjerters tid. I kæmper i nidkærhed for jeres eget. De svage, de syge, de fattige - dem som jeg kom for - tænker ingen på mere.

I er et pengesamfund. Penge er jeres afgud.

Men Jeg er over jeres land nu. Jeg er kommet for de svage, de syge og de fattige. Jeg vil vende tingene om.

Jeg vil vriste pengene ud af de rige, dem der kun lever for egen vindings skyld. Jeg vil give til de fattige, til enkerne og de ensomme. Jeg vil læge de syge og gøre de svage stærke.

Jeg vil ryste jeres land så afguderne vil falde, døde som de er. De gør ingen gavn; men gør stor skade. Satan har de som fader, løgneren, tyven som kun stjæler og ødelægger.

Mit folk ved, hvad Jeg taler om. De har været i forbøn for jeres land og enhver bøn har Jeg samlet i skåle. Bønnerne vil nu blive besvaret. Jeg er i gang med at rejse et folk op, der vil Mine gerninger og som går på Mine veje.

Danmark, Jeg kalder jer til omvendelse nu. Jeg vil udgyde Min Ånd på ny over enhver af jer, der stoler på Mig. Enhver, der længes efter, at se Mine gerninger ske fyldest.

Jeg vil rejse en solid hær op. De kæmper ej mod kød og blod, men mod ånds- magter. De gør Mine gerninger og på Min kærlighed skal de kendes.

Jeg er ikke en Gud der udstøder, men en Gud der favner. Tro ej på farisæernes nonsens, de er hvide udenpå i deres selvforhærdelse. De går frem i Mit navn, men selv er Jeg ej at finde dér.

Jeg er i kærligheden. På Min kærlighed skal Mit folk kendes.

En ny tid er begyndt. Det sker nu.

Profeti givet til
Tamarra
01.05.24