

# Profetier for Danmark – juni 2024

Ny begyndelse. Det gamle er slut, noget nyt er begyndt.

Jeg bevæger Mig over jeres land. Mine øjne er søgende efter de, der ønsker at gå på Min vej.

Jeg ønsker at velsigne jeres land. Mit nærvær vil komme over mange og Mine ord - sandheden - vil blive forkyndt til manges frelse.

Jeg vil forløse Min kraft over Mit folk, de der ønsker at gå på Min vej. I vil få Min herlighed at se. Jeg vil vidne om Mig selv, dette gennem Mit lydherter folk.

Rejs jer, Mit folk. Modtag fra Mig og giv videre til de, der ikke har.

Jeres land er i stor nød. De syge, de svage og de fattige lider på grund af fravær af næstekærlighed. Jeres hjerter er gået kolde. Jeres regering har gennem årtier ledt jer ad forkerte veje.

Jeg vil lægge jeres regering ned. Jeg vil gøre deres planer til skamme. Jeg vil rejse nyt op. Jeg er den, der indsætter og afsætter.

Det bliver en hektisk sommer. Meget kommer under forvandling. Uærlighed vil blive afsløret, sandheden kommer frem. Arbejdspladser bliver nedlagt. Men Jeg vil rejse nyt op for jer, der vil Mig.

De rige er blevet rigere og de fattige er blevet fattigere. Jeg vil vende jeres økonomi om. Jeg vil begunstige de, der er blevet glemt af jeres regering.

Jeg vil give lægedom til de, der er blevet svigtet af jeres systemer - systemer som er bygget på sand (Mit folk ved, hvad Jeg mener) . De menneskeskabte systemer vil blive styrtet i grus.

Jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg er klippen som I bør stå på. Jeg er den, der aldrig svigter. Stol på Mig. Jeres tro vil ej blive til skamme.

Profeti givet til  
Tamarra  
01.06.24