

Profetier for Danmark – sept. 2023

Jeg er Herre i Mit hus og Jeg er Herre over Mit folk, dem som Jeg har kaldet. I tilhører alle Mig. Stol blot på Mig, Jeg vil aldrig svigte jer, Jeg vil aldrig forlade jer.

Jeg kalder Mit folk ud på gader og stræder i denne tid. I skal vidne om Mig og Mig almægtighed. Jeg er kærlighed og alt, hvad Jeg står for, er kærlighed. Alt hvad Jeg gør, gør Jeg i kærlighed.

Mange spørger: "Hvis der findes en Gud og Gud er kærlighed, hvorfor sker der så alle de grufulde ting ude i verden?"

Svaret er, at mange har vendt Mig ryggen. De, der ikke tror, har gjort sig til Gud over sig selv, over andre og over verden.

Se blot på jeres regering, de taler ud fra deres egen overbevisning. De vil redde verden ud fra deres egne forudsætninger. Men de skaber splid og ødelæggelser. De skaber ulighed blandt folkemasserne og favoriserer deres egne æresbevisninger.

Deres motiver er ikke kærlighed til Mig og til deres næste, deres motiver er baseret på egen ære. Et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Regeringen vil falde.

Vend om til Mig, Mit folk. Se ej mere på verden og dens vederstyggelighed; men se på korsets gerninger, hold fokus på Mit rige og lad Mig komme til under alle omstændigheder – og Jeg vil lønne dig.

Danmark står over for store prøvelser. Jeres systemer vil kollapse, intet, hvad mennesker har bygget op, vil længere bestå. Trygheden vil i fremtiden være i troen på Mig.

Lyt til Mit folk, lyt til dem, som Jeg har kaldet og som har tilladt, at Jeg former og støber dem efter Mit billede. På Min kærlighed skal de kendes, på Min kærlighed skal de gå frem.

Jeg kalder Danmark til omvendelse og se det er nu – til frelse for de der tror og til fald for de ugudelige.

Jeg er Gud. Jeg er skaberen af alle ting.

Jeg vil trække Mig nåde bort fra de, der ikke tror på Mig, mørket vil tage til og systemer vil falde. Tab af penge, ære, tro på egen formåen, alt vil ryste – og alt bygget på ugudelighed vil falde

Profeti givet til

Tamarra

30.08.23