

# Profetier for Danmark – sept. 2024

Mørke og lys kulminerer. Der er åndelige kampe igang over jeres land.

Gud kalder i denne tid sit folk og djævlens raser.

## Til Mit folk

Lad jer ej bruge af mørket. Lær at skelne det gode fra det onde. Hold jer rene, fald ej i fristelser. Tal Mine Ord, knyt jer til Mine Ord, som er sandheden. Lad jer ej forføre. Løgne, bedrag og forførelser er i fuldt flor i Mit hus. Lunkenhed raser blandt Mit folk og Jeg vil spy jer ud af Min mund.

Kærlighed er ikke at please mennesker, kærlighed er at stå fast på sandheden – Min sandhed. Jesus er vejen, sandheden og livet. Han viste jer alle vejen, kun få følger den. Kun sandheden vil sætte fri.

Synd er "ikke at stole på Mig". I kigger på det ydre og peger fingre ad hinanden, men Jeg kigger på jeres hjerter. Hvem går på Min vej? I hvem finder Jeg velbehag?

Lad Min Ånd lede jer, lad Min Ånd ransage jeres hjerter – og Mine velsignelser vil komme over jer.

## Til Danmark

I er Mit folk af oprindelse, men hvor finder Jeg nu Mit navn, hvor er Mine velsignelser?

I har ødslet dem bort. I har dyrket afguderne, I har underlagt jer falske guders bestemmelser.

Jeg vil i den kommende tid afsløre sandheden for jer. Der skal lyde gråd og tænders gnidsel i jeres gader og stræder.

Jeg vil rejse Mit folk op i jeres land. De skal vise jer, at Jeg er den sande og levende Gud. Jeg vil gøre tegn, undere og mirakler blandt dem.

Jeg rækker atter Min hånd ud efter jeres land til frelse for de, der vil.

Jeg vil rense "Mine" huse - jeres kirker - som I vover at sætte Mit navn på, skønt Jeg ikke er at finde dér.

Jeg vil velsigne Mit folk for øjnene af deres fjender, kend dem på kærligheden.

Hvor kærligheden er at finde, dér er Jeg.

Danmark, I går en hård tid i møde, vend derfor om til Mig, at ulykkerne ikke skal ramme jer.

Jeg elsker jer, men hvor Min Ånd ej findes, er der ingen beskyttelse.

Danmark, Jeg kalder jer nu.

Profeti givet til  
Tamarra  
30.08.24