

Profetier for Danmark – okt. 2024

Vand og atter vand. I kigger på klima, kun få kigger på Mig. Jeg er Gud, Jeg er den, der sender vandmasserne, Jeg er den, der giver sol, og den der lader månen skinne om natten.

I kigger på jer selv. I mennesker, hvem er I?

Hvor var I, da verden blev grundlagt? I sætter jeres lid til jer selv. Dog er det Mig, der har skabt verden.

Hvem satte regnbuen på himlen? Og alle stjernerne?

Jeres liv er et lille fnug i det store univers og alligevel sætter I jeres lid til jer selv. Selv de, der kalder sig for "Guds folk", kigger ikke på Mig; men sætter deres lid til videnskaben og til aktivisterne. I er alle forført.

Jeg arbejder med de få troende, som Jeg kalder for "Mit folk". Endnu er de skjulte, endnu er de gemt væk. Men som fugl Fønix vil Jeg rejse dem op. Tegn, undere og mirakler skal følge i deres fodspor.

I danskere: Jeg vil kalde jer ud af dødens dal, Jeg vil ruske jeres land og åbne jeres øjne for, hvem Jeg er. Der vil komme en vækkelse - en kort vækkelse - og jeres tid er knap.

Til de troende - dem som Jeg kalder for "Mit folk": I er "Mit folk", hvis Jeg har talt til jer om det. Mange kalder sig for "Gud folk" - dette af navn, men ej af gavn, Jeg har ej kaldet jer. Salig er de, der hører, hvad Ånden siger til menighederne.

Til jer Mit folk, siger Jeg: "Hold ud, Mit navn er over Jer".
Jeg er Hærskarers Herre, Jer er den, Jeg siger, at Jeg er.

"Hold ud Mit folk, som Jeg har kaldet, Min forløsning er på vej. Min salvelse er over Jer og store ting vil ske. Giv ej op, giv ej slip. I er alle prøvede, I er alle kastet i ilden. Stol på Mig, som Daniel gjorde, og I vil alle komme ud af ilden - iført den nye skabning, som Jeg har kaldet jer til at være.

Hold ud Mit folk, tiden er nu.

Profeti givet til
Tamarra
29.09.24