

Profetier for Danmark – dec. 2023

Danmark, Min hånd er over jeres land. Jeg har hørt de mange bønner, som er sendt til Mig, om hjælp til jeres land. Bønnerne er hørt og vil blive besvaret.

Der kommer en kurs-ændring i jeres land og den kommer fra Min hånd. Et paradigme-skifte som vil være til hjælp for de trængende i jeres land.

Jeg indsætter og afsætter - og jeres regering vil snart falde. Jeg vil sætte folk til magten, som vil Mig. Jeres økonomi begynder at sejle, jeres sundheds-system er væltet, børnenes tryghed er væk, de ældre er glemt. Men se, Jeg vil genskabe og gøre nyt. Det er på vej.

Jeg vil sende Min Helligånd til jeres land. Ikke bare i små dryp; men en kraft som vil brede sig over landet. Kraften kommer fra Mig og vil bæres rundt af Mit folk. De syge vil få lægedom, de fattige vil blive løftet op og de faldne vil rejse sig. Dette er Mine løfter, dette er Mine Ord.

Til de troende:

Stol blot på Mig. Jeg vil fylde jer op med en ny kraft og en ny styrke. Jeg vil læge jeres sår og iføre jer troens fulde udrustning.

I denne tid er Jeg ved at sætte Mit folk i rette position. Vær lydherter i Ånden, søg i Ånden efter visdom og kundskab.

Søg og du vil finde. Jeg har selv taget bolig i enhver af jer, lad Mig tage over og du vil se Mit rige.

Som fugl Fønix vil Jeg rejse dig op. På Min kærlighed skal du kendes – tegn, undere og mirakler skal følge i dit fodspor.

Stol på Mig mit folk, søg Mig og din tro vil ej blive til skamme.

Min tid sammen med jer er nu.

Profeti givet til
Tamarra
30.11.23