

Profetier for Danmark

Profeti for Danmark givet 01.01.24

Jeg (Tamarra) ser et syn over Danmark:

Jeg ser, at der fra slut februar begynder at komme et åndeligt lys over vores land. Lyset bliver kraftigere og kraftigere jo længere foråret bevæger sig hen mod sommeren. Lyset er så kraftigt, at jeg ikke kan se, hvad der sker i eller omkring det.

Første gang jeg så det, tænkte jeg: "er det bortrykkelsen jeg ser?". Det er det ikke, men jeg oplever, at det er en vækkelses-kraft som kommer over vores land.

Ord til de troende

Januar bliver en stille måned. Min hånd vil ligge tungt over Mit folk. Jeg sætter fri, Jeg forløser. Hold jeres fokus på Mig. Tungheden du vil mærke, smerten og sorgen, som kommer op, kommer op, fordi Jeg ønsker at sætte dig fri. Læn dig op ad Mig. Jeg kender alt til dine trængsler. Min kærlighed vil sætte dig fri.

I mange år har Mit folk været et lille folk i Danmark, et undertrykt folk der er blevet latterliggjort. Men Jeg vil nu vende tingene om. Mit folk vil komme frem og de vil komme op. Mit folk vil blive synlige i Danmark. Tegn undere og mirakler vil følge i deres fodspor.

Alt vil ske fra Min hånd. Alt vil ske ved Min nåde.

Mit folk, se frem mod, hvad der kommer nu. Det bliver jeres år, et nådens år hvor I vil se Mine løfter til jer ske fyldest.

Til Danmark

I er et lille presset land. Trængslen begynder at mase sig på. Velfærd er for nedadgående. Sundhedsvæsenet fejler, de sociale indsatser bliver ringere og ringere. Jeres regering har fejlet og Jeg vil fjerne dem fra magten.

Det bliver et turbulent år. Der kommer et regeringsskifte, der kommer et magtskifte og det kommer fra Min hånd. Jeg er den, der indsætter

og afsætter. Intet går Mit blik forbi. Intet kan skjules for Mig.

Næstekærligheden er gået død og enhver søger til sit eget bedste. Jeg vil genoprette det ødelagte. Det bliver ej, som I tror, men alt bliver efter Min forordning.

I vil opleve et tab af kontrol. Jo mere I kæmper for at bevare kontrollen, des mere har I at tabe.
Mit folk kender til dette.

For de, der søger Mig, er der hjælp at hente. For de, der søger Mig, er der evigt liv og der er liv i overflod. Min sejrrige hånd vil aldrig slippe de, der søger Mig.

Der vil komme vækkelse over landet. Et kald på de der endnu ikke kender Mig. Tøv ej med at besvare Mit kald. Tag Min hånd, der rækker ud efter dig.

Verden, som den ser ud nu, er ved at nå sin afslutning. For de, der søger Mig, er der ingen frygt. For de, der søger Mig, vil Mit rige vente forude og Min hjælp vil altid være at finde.

Danmark, det er nu tid til at vende tilbage til troen på Mig som din Gud. Jeg har skabt enhver af jer, Jeg elsker enhver af jer, Jeg har en vej for enhver af jer.

Kom Danmark, lad os gå sammen, hånd i hånd og jeres land vil komme i en vækst, som ikke er set tidligere.

For de der endnu ikke kender Mig: søg Mit folk, der kender Mig. Søg Mit folk, der forkynder nåde og barmhjertighed over mennesker, og du skal få et kraftigt møde med Mig. Et møde der ændrer dit liv, et møde der vil rejse dig op til, hvad du ej selv kan.

Jeg elsker dig.

Kærlig hilsen din himmelske Fader, Jesus Kristus Gud søn.

Tamarra Bot