

## Fra Jeremias bog k 50, 51 og 52

K 50 starter således, hvor Herren taler til Jeremias:

“Fortæl det blandt folkene, forkynd det, rejs banner og forkynd det, læg ikke skjul på noget! Sig: Babylon ÉR indtaget!”

Hvad er Babylon?

Det oprindelig Babylon er en oldtidsby og hovedbyen i i riget Babylonien - som i dag er den centrale del af Irak samt hjørner af Syrien og Kuwait.

De dyrkede afguden Marduk.

Babylonerne ødelagde det jødiske tempel i Jerusalem og tvang jøderne i eksil i Babylon.

Når vi i dag bruger ordet *Babylon* i Bibelsk forstand, bruges det som metafor for samfundets forfald. Luther brugte ordet omkring Rom og den katolske kirke.

Når Herren har bedt os om at læse de sidste tre kapitler fra Jeremias, oplever jeg, at Han forbereder os på et (endeligt) opgør mod verdens-systemerne, de som ophøjer menneskene og går imod Gud. Der iblandt de “falske” kirker, politiske systemer, kongehuse der er gået egne veje og andre magtforordninger.

Når Han starter med at sige, at Babylon ÉR indtaget, så peges der på sejren i Kristus.

Efterfølgende siger Herren, at afgudsdyrkelse bliver gjort til skamme:

“For et folk fra nord rykkede frem mod buen og lagde landet øde og i de dage vil israelitterne komme hjem sammen med judæerne og de vil søge Herren.

Længere nede siger Gud, at Han vil vække en hær af vældige folk og føre dem op mod Babylonien fra Nordens land og derfra vil det blive erobret.

Deres pile (Guds ord) er som dygtige krigere, de vender ikke umættet hjem. Babylon vil blive til hån.

K 50 v 14-16 taler Gud direkte til os, til de troende:

“Alle I bueskytter (Guds egne ord er pilene),

tag opstilling mod Babylon på alle sider;

skyd mod den, spar ikke på pilene,

for den har syndet mod Herren.

Opløft krigsråb mod den fra alle sider!

Den overgiver sig, tårnene styrter sammen,

murene jævnes med jorden.

Dette er Herrens hævn, tag hævn over den;

gør mod den, hvad den selv har gjort!

Udryd i Babylon den, der sår,

og den, der svinger seglen i høsttiden!  
Bort fra det ødelæggende sværd  
vender de sig, hver til sit folk,  
de flygter, hver til sit land. "

Hvad opfordrer Gud os til?

Vi skal jo underlægge os landets ledere, men her beder Han os om at stå fast på Ordet. Ikke i voldelige overgreb mod nogen, men vedblivende at stå fast på Hans ord og tale dem ud - og ud fra dette vil Han selv lægge alt ned, hvad der går imod Ham. Det sker ved Helligåndens hjælp. Det er Gud selv, der lægger sine ord ned i os - derfor er det vigtigt, at vi kender Gud, Guds ord og Helligånden.

Gud lover os sejr gennem Hans ord. Han vil tilgive Israel (de afviste at Jesus Kristus var Guds søn). Gud tilgiver fordi, Han kender årsagen til folks fald - nemlig vranglæren.

"Slå dem ned", siger Gud i v 21, "læg band på dem med sværdet, gør som Jeg har befalet dig". Der lyder krigslarm i landet - et vældigt nederlag.

"Jeg lægger fælder for dig, Babylon" - siger Herren.  
Herren har åbnet sit våbenkammer. Deres dag er kommet.

Så siger Han i vers 33: "Ham, der udfrier Israelitterne, er stærk - Hærskarers Herre er Hans navn. Han fører deres sag, Han skaffer jorden ro."

Han lover også, at Babylons konger, vil underlægge sig mægtige konger. Jeg (Tamarra) læser, at de konger, der går med Gud, vil gå imod de konger, der dyrker afguder.

Gud siger i k 51, at Han vil rejse en ødelæggende storm mod Babylon (sende sit folk) og Han opfordrer folk til at flygte - "red jeres liv", siger Han.

Han gentager senere: "Mit folk, drag ud derfra og red jeres liv". Han opfordrer os til ikke at tabe modet og ikke at frygte de rygter, som skifter fra år til år. Herren selv vil straffe afguderne (klimaforandringer, solen vil eksplodere og ødelægge hele jorden mm).

Når Gud taler sådan, er det fordi, der står en ånd bag rygterne.

Han vil bryde alle murene ned omkring Jerusalem, dvs, Gud vil afsløre løgnene og dét der forhindrer folket i at vende om til Ham.

Som jeg læser k 52, vil de konger, der omvender sig, modtage Guds nåde.